

1819-20

157

1820

Bakterhuset d. 12 Apr.

Thorvaldsens Museums  
ARKIV.

1820.

14

Kjæreste Thorwaldsen!

Overbringeren heraf, Student Winther, har bedet mig saa indstændig om et Par anbefalings Ord, for uden al for stor Ubeskedenhed at turde nærme sig Dem, saa at jeg ikke har nænnet at afslaae hans Bøn. For denne min Drifflighed, som og for at jeg tidligere, endog uden at forise til Dem, har været at give en Grev Allefeldt Tilladelse at bruge mit Navn, som en Kongs anbefaling, haaber jeg Deres venlige Tilgivelse. De vil vist ikke anfse disse Par Friheder, jeg har taget mig, som Misbrug <sup>af</sup> Deres Gødsed. De ved nok, hvor høit jeg agter Dem og Deres kostbare Tid, og da De vist har bemærket, at jeg ikke er paa trængende, hoed min egen Person angaaer

12/4 1820 14

vid De deslettere kunne tilgive den Smule  
 Paatrængenhed jeg gjør mig skjellig i, for mine  
 Venners Skyld. Kommer forresten den næste,  
 sende unge Person Dem til mindste Uveiligbed,  
 saa er han indrettet til at gaae igien og komme  
 til en anden Tid.

Tilføed mig, at jeg med det samme takker Dem  
 af mit inderste Hjerte for de venlige Hilsener,  
 De flere Gange har sendt mig med Rahbek, og  
 at jeg siger Dem, at skjøndt vi sees saa sjælden,  
 saa tanker jeg dog daglig paa <sup>Dem</sup> og glæder mig naar  
 jeg hører De er raske, og beder godt for Dem, naar  
 De skrænter lidt; kort sagt "ønsker og mener  
 Dem det i Sandhed og Oprigtighed saa godt, som  
 det er muligt et Menneske kan ønske og mene  
 det andet.

Fre Brøndsted og Lunge har jeg mange ven-  
 lige Hilsener til Dem; og af Rahbek og mig selv  
 omfavnes De i Tankerne paa det kjaerligste.

Deres

hengiveste Veninde

H. M. Rahbek.

P. S. Tilgiv mind Forgetaars; jeg kan ikke see for  
 latter Snu.