

Kjære Herr Etatsraad.

Thorvaldsens Museums
ARKIV.

Jeg blev ret skuffet i min Forvænning at
 faa Dem i Tale engang igjen førend jeg forlod Rom,
 mine Affairer kaldte mig tilbage og jeg maatte med
 Bedrøvelse reise uden at kunne mundtlig faa
 bevidne Dem hvor lykkelig jeg vilde skabbe mig
 dersom jeg i et eller andet haardt værd Dem til Gjenstæ
 jeg havde saa meget at sige Dem og fortælle om vort kære
 Norge, ibland andet havde jeg at anbefale til Deres Gunst
 et Museum der er oprettet i Bergen og som allerede er
 beriget med mange smaa kostbare Antiquiteter! Torde
 jeg altsaa, kjære Herr Etatsraad, bruge den Frihed, De der
 har saa megen Indflydelse i en By der er Sædet for
 Oldsager at rekommendere dette Museum; det ringeste
 Bidrag fra Dem, kom at sætte det i en Anseelse der
 vilde smigre hele Norge. —
 Jeg søger ogsaa nu og da saa meget som mine ringe

24/5 1830

All' Høfvelig & Conuillien
 Car: Allynth Thorwaldsen

Roma

STUD
LIVOR

881
Krafter tillade mig at forøge ^{i Christiania} Frederiks. Universitet
med italienske Værker; dersom De troer det af
Ferd. Mori i Neapel er en accurat Tegning af ^{Portrætter}
over Deres omkring hele Verden berømte og beundringsværdige
Frembringelse saa har jeg i sinde at berige Universitetet
med dette! Jeg vilde ogsaa sinde det nogle af Deres
Portrætter skakne i Rom, thi det af Lande i Kiøbenhavn
finde jeg ej er Dem lig; men jeg kunde ej komme over
den ~~Barriere~~, maatte jeg bede om De vil have den Godhed
at sende mig nogle Exemplarer.

Jeg er nu beskæftiget med fuldendelse af det
sidste Værelse i mit nye Hæus hvor jeg ønskede
meget om det var mueligt De vilde sende mig i Gips
nogle af Deres Basreliefs en 4 eller 5 Stykker
af denne Form 2, 3 indtil 4 eller 5 Palmi
lange — Jeg skal giennem Consul Chiarari eller
en af Expeditionairerne De Sanchis behale de Omkostninger
De vil have derved. Undskyld, min kære

89
Herr Etatsraad, den Frihed jeg tager mig, og i det
jeg har at frembringe min Døttres arbedygske
Skilsminger har jeg den Ære at underbygne
Deres

Livorno d 24. May 1830

høgenære ven og hener
Gerhard Schub

L. E. Herr Etatsraad Ridder
Albert Thorwaldsen
Rom.