

saalænge Ideen endnu er et Mysterium, saalænge den immanente Proces, hvorved den skal realiseres, endnu ikke er tilstrækkelig afsløret, vil Arbeidet vistnok interesser; dog saasnart man er kommen paa det Nene med Ideen — og det kan ikke være længe — vil man da ikke foregrive Digteren? vil man ikke selv i Tankerne construere Arbeidet færdigt, naar man seer, hvortil det Helle leder hen? vil man ikke snart fatte, at det maa føre hen til Ingomars Civilisation, ja vil man ikke endog saa, med lidt Sagacitet, kunne gjette, at Stykket maa ende med: „to Sjæle og een Tanke, to Hjerter og eet Slag“? Alt dette vil jeg slet ikke negte; men deels er der desværre ikke Mange, som besidde en saadan Selvirkomhedsaand i Theatret, dels ville selv disse Haar føle sig tilfredse, thi det hele Arbeide har en saadan lyrisk Kraft, en saa inderlig Sammensmelting af Form og Idee, af det Endelige og Uendelige, at de ikke ville forlade det uden med den mest uforstyrrede Nydelse. Selv om man udfinder Bygningens Construction, selv om man aner dens Sammenhæninger, dens Planker og Bjælkeværk — see det vil man dog ikke, thi Lyriken har ligesom hygget et Tag af Ranker og Epheu og dufsiende Slyngplanter omkring Bygningen, der sjuler dens mulige Mangler, og det ikke blot for profane, men selv for de indviede Blikke.

En Anke, der imidlertid ikke hænger sammen med den egentlige Ideebvikling, er at Grækenlands Cultur kun er saare slet repræsenteret i de græske Massiliensere. Man begriber neppe engang, hvorledes Parthenia har kunnet fødes imellem disse Mennesker: den gjerrige Posidion, de troløse Venner, det yndelige Naad og den usie Timarch, og man veed ikke engang, om man ret skal gratulere Ingomar til sin Civilisation under disse Omgivelser. Ja man vilde maaskee snarere ønske ham

tilbage igjen med Parthenia til hans Skove, hvis man ikke ledsgagede dem med den forsonende Overbevisning, at de dog have et andet Hjem ind Massilia, at Følelsens og Tankens udstrakte Rige er deres egentlige Hjem, og at de, som to sorglose fugle, kunne flægge frit, hvor de ville, første Gud og bygge Høje, hvor de ville. — Et heldigt og charakteristisk Træk af græske Lystighed er det imidlertid, at Timarchen saa godt gaaer ind paa Ingomars ironiske Noes over Massiliensernes Gjæsfrihed: „at de have tilbuddt ham Huus og Hjem og Parthenia til Hustru“ — hvorved det Helle faaer en let, hurtig og meget naturlig Oplossning.

Fortsættes.

Ned.

Thorvaldsens nyeste Basrelief. Hs. M. Kongen har for fort Tid siden besøgt Thorvaldsen i hans Atelier paa Charlottenborg. Kunstnerens nyeste Basrelief, „Juleglæde i Himmel“, der tidligere har været omtalt i dette Blad, vandt i den Grad Hs. Majestets Bifald, at han strax bestilte det hos Kunstneren udført i Marmor. Dette Basrelief, der er af en anseelig Størrelse, er saa poetisk opfundet, saa yndigt gjennemført og har en saa imponerende Skønhed, at det uden Tvivl i Tiden vil staae som et af de gediegneste af hans Værker. Tre sovende Englefigurer, hvorfaf den ene spiller paa Harpe, og de to andre holde et Nødeblad foran sig, indtage Midten af Basrelieffet. En Flok af musicerende Engle med Fløjter, Tubaer, Violiner, Triangler og Tambouriner omkranser disse i de barnligste og yndigste Stillinger. En Krands af Stjerner omgiver denne henrivende Gruppe, der aander en saa himmelske Glede, en saa overjordisk Salighed, som kun en barnlig Kunstnersjæl seer det i sine lykkelige Dicblikke. I ødel Simpelhed og opsigtet No, dette Maal, hvortil den plastiske Kunst allerhøst burde fræbe, vide vi intet af Thorvaldsens tidligere Basrelieffer — maaskee med Undtagelse af „Natten“ — der kan sættes i Sammenhæng med dette.