

Den Grisinde.

Et Ugeblad af blandet Indhold.

3die Aarg.

Löverdagen, den 4 Februar, 1837.

Nr. 5.

Redigeret af Claudius Rosenhoff. Forlagt af Boghandler Philipsen.

1. Museum for Thorvaldsens Verker.

Skilt fra Danmarks Bøgelunde,
Fra det Kjære, kjære Nord,
Ønsker Albert dog at blunde
I den elskte Fædrejord.
Tit hans Blif, det lyse, milde,
Mødte hist hør Landsmand huldt;
Tit mod Nord det speide vilde
Ahnende og længselsfuldt.

Men, ei blot sit Blif henvedte
Han til Landsmænd og sit Hjem;
Mange Skatte han opsendte
Tillidsfuld fra Rom til dem.
Smukt Natur en Blomster spredet,
Kunsten vil: et ordnet Bed;
Derfor Verkerne bereder
Man et værdigt Samlingssted.

Hvor Nationens Hæder taler,
Smaaligt Hensyn tie maa;
Kom da Murer, kom da Maler,
Viis: I statte ham forstaae!
Kunstneren og Kunsten værdigt
Et Museum reise sig;
Bidnende, naar det er færdigt:
Danmark er taknemmelig!

2. Asyl for Smaabørn.

Skilt fra Frænder og fra Kjere
Vanke mange, mange Smaa;
Ingen Pleie, ingen Lære
De Forældre se faae.
Uden Lods paa Livets Stromme,
Saare let de ledes vildt;
Al! hvor tit vi dem fordomme,
Naar vort Lod blev lyft og mildt.

Muligt, i den store Klynde
Skjuler sig en Thorvalds Rand,
Tunge Lænker den betynde,
Fredes ei af Omhebs Haand.
Uden Sol, i evig Skygge,
Blomsten segner aarle ned,
Derfor vi de Arme bygge
Et Asyl — et Tilslugtssted.

Danskel stedse var' I rede
Til at lindre Armodss Trang;
Lad mig ei forgjæves bede,
Hjælper ogsaa dennegang!
End en Skjerv I vistnok finde —
Mange Bække gjør' en Ra —
O, naar I vor Stor e minde,
Glem ei heller vore Smaa!