

— Der er i Anledning af Thorvaldsens Liv og Død fremkommet Meget, som har saa stor indre Gehalt, at det fortjener en bedre Skjebne, end den, der i Almindelighed tilkommer Leilighedsproducenter's flygtigere Liv, og selv Meget, hvis eget Værd ikke vilde berettigede det til en varigere Plads i Literaturen, faaer dog Betydning ved den Personlighed, til hvilken det er knyttet. Det vil derfor være Mange kjærkomment at erfare, at der om meget kort Tid paa Boghandler Meisels Forlag vil udkomme en Samling af Thorvaldseniana, hvori et skjonsomt Udvalg af Digte, Sange, Taler, Adresser og Beretninger fra Thorvaldsens Ophold i Rom, hans forskjellige Reiser hertil og hans Død, vil stjenke hans Venner og Beundrere et smukt Mindeblad om den store Hedengangne, og som et Supplement til hans alt tilværende eller endnu forventede Biographier vil bidrage til i den oprindelige Friskhed at fastholde Billedet af hans Personlighed og af hans Samtids Forhold til ham, og tillige vil bevare mangt et for tjenstligt lille Arbeide fra en for hurtig Forglemmelse. Flere af Thorvaldsens Venner have alt stillet ikke ubetydelige Samlinger til Hr. Barfods Disposition, som har paataget sig at besørge Udvalg og Udgivelse; men for at give dette Album al den Fuldstændighed, som kan bestaae med den fornødne Kritik, ere vi blevne anmodede om at opfordre Alle, der maatte være i Besiddelse af noget trykt eller utrykt Bidrag til samme — navnlig fra en ældre Tid — gennem den Meiselske Boglade eller dette Blads Contoir at laane samme til dette Diemed; efter Afbenyttelsen vil det blive tilbagesendt Eieren.