

Redigeret af Th. Overskou. Udgivet og forlagt af A. C. Klostock.

Forsendes, i Folge Kongelig allernaadigst Tilladelse, med Pakkeposterne i Danmark og Hertugdømmerne.

Kjøbenhavn, den 4de Mai.

I Gaar Formiddags jagde Orlogsskibet Skjold, under Commando af Commandeur U. Krieger, Ridder af Dbr., ud igjennem Bommen.

I Gaar Etermiddags affeiede fra Henden og gif Nord efter Cadetkibet Corvetten Napaden, under Commando af Captain E. Blom, Ridder af Dbr.

Den slesvigke Stændertidendes Nr. 10 begynder med følgende Beretning: „Bludselig og uventet bortkaldte Døden den 22de April af den slesvigke Provindsial: Stænderforsamlings Mitte den Deputerede for de mindre Landeindomsbesidderes 6te Valgdistrict, Hr. Probst Ebbesen. Den Afdøde havde endnu kort for sin Bortgang ved flere til hans Medborgeres Vel sigtende Andragender lagt sin levende Iver for det af ham overtagne Kald for Dagen. I den Oberbeviisning, at de Institutioners Udvikling, ved hvilke Hs. Majestæt Kongen har villet sikre en høiere Civilisations Fremstridt, ikke er afhængig af Individernes Livsvarighed, have de Deputerede fundet en Lindring for de Følelser, hvormed Skilsmislen fra et af deres agtede Medlemmer havde opfyldt dem. Den 27de April bragtes den Afdøde til sit sidste Hvilested, til hvilken Høitidelighed næsten alle de i Byen tilstedeværende Deputerede havde indfundet sig, for at give deres hedengangne Colleague det sidste Beviis paa deres agtelsesfulde Deeltagelse. Ved Graven modtoges Ligfølget af en til Følelsen talende Sörgemusik, og Hr. Probst Boyesen sagde efter Kristens Redfænkning nogle til Anledningen passende Ord, hvornæst Følget efter en stille Bon opløste sig, og vendte tilbage til deres Boliger.“ — Til Forsamlingen er af Deputeret Müller indgivet en Proposition, indeholdende følgende 3 Puncter: 1) at Sessionsprotocollerne strax efter deres Approbation maatte gives i Trykken, og et trykt Exemplar af samme blive hvert Medlem meddeelt; 2) at Stænderbladet maatte redigeres saaledes, at det nærmede sig Roeskilder Stændertidenden ic. 3) at alle Deputerede, som havde deeltaget i Forhandlingen, maatte nævnes ved Navn og fremsøres directe talende. — Den kongelige Commissarius bemærkede, at Proponenten ved sin Proposition havde forudsat Forsamlingens Competence til at tage en Beslutning med selvstændig Virksomhed, men at denne Forudsætning ikke var grundet, og Præsidenten gjorde opmærksom paa, at Forsamlingen, hvis den vilde fatte Beslutninger angaaende den indstillede Proposition, overstred sin Competence. Som en Folge deraf tog Proponenten sit tidligere Andragende tilbage og substituerede en Proposition om en Petition angaaende de samme Gjenstande. Til at tage denne Sag under Overveielse valgtes en Committee, bestaaende af: Etatsraad Falck, Justitiarius Jaspersen og Kammerherre Warnstedt.

— Som man hører, vil om kort Tid udkomme en Række af lithographerede Blade, hvoraf ethvert fremstiller 5 gruppe-

rede Portraiter af danske, svenske og norske Digtere. Med Bladene skulle følge korte Livsbildringer af de Portrætterede. Dette Foretagende vil sikkert møde megen Interesse og vinde en saa stor Understøttelse, at Udgiverne senere ogsaa ville finde sig opmuntrede til at udgive en Række af Kunstneres, Lærdes og andre udmærkede Mænds Portraiter paa samme Maade.

— Maleriudstillingen paa Charlottenborg er i denne Tid særdeles meget besøgt, og iblandt de 312 udstillede Kunstværker, som Fortegnelsen indeholder, er et saa betydeligt Antal fortræffelige Arbejder, at Beskueren i flere Timer paa denne Udstilling kan finde en herlig Kunstnydelse. Da Rummet i dette Blad ikke tillader at meddele en udførlig Udsigt over de udstillede Stykker, ville vi blot anføre nogle af dem, der i Særdeleshed have vundet almeen Opmærksomhed. Til disse høre fornemmelig: Børensens ypperlige Portrait af Professor Eckersberg; Rühlers, udmærket skønne, italienske Familiescene; Marstrands, paa Lune og Opfindelse rige, Auctionsscene, og hans to originale opfundne og characteristiske udførte Skizzer; Raadsigs to historiske Malerier, efter Ingemans Romaner Waldemar Seier og Prinds Otto; Tanks lille Malerie: En Kone som med sin Fader venter i Uveir sin Mand's Hjemkomst, hvori de to Figurer ere fulde af Sandhed og Skjønhed i Udførelsen; Sonnes Tyrehidsning; Müllers Kristus i Getsemane Have; Schleisners to Genrestykker: En Mand der tæller Draaber til sin syge Kone, og en gammel Kjælderboend, som begge ere høist fortræffelige ved den Sandhed og Character, som Kunstneren har vidst at lægge i den simple Fremstilling; Friedlænders: en Familie paa Veien til Dyrehaven; Jensens ypperligt lignende Portraiter af Prof. Clausen, Prof. Schouw, Prof. Riisen, Theatermaler Lund og flere. Udstillingen er særdeles rig paa Landskabsmalerier og Sæstykke; iblandt de forste tiltrækkes Beskueren især af Prof. Möllers, Sødrings, Kjærshous, Stroes, Carmiendes, Vejholdts og Roes's Arbejder. Den største Nydelse finder imidlertid Kunstnyderen ved den herlige Samling af Thorwaldsens ældre og nyere Mesterværker; hvoriblandt Copernicus, christelig Styrke, christelig Wiisdom, to siddende Engle, hvorover den høieste ideale Ynde udbreder sig, og den henrivende skønne døde Kristus især fængsle Alles Blikke.

— Den paa poetiske Mesterværker rige spanske Literatur har i den senere Tid, især ved de tydske Oversættelser af Calderons Værker, og A. W. Schlegels Udvikling af det spanske Dramas store og eiendommelige Skjønheder, vundet en saadan Yndest i Danmark, at man længe har ønsket Udgivelsen af en systematisk, kort og letfattelig Grammatik, der kunde lægges til Grund for Underviisningen i, eller Selvfølgelig af, det skønne spanske Sprog. Det vil derfor sikkert glæde Mange, at Hr. Translater Belmann, der har studeret dette hos os endnu kun lidet bekendte Tungemaal, vil udgive en saadan