

Kjøbenhavns Posten.

Redigeret og udgiven af A. P. Liunge.

III^{te} Aarg.

Tirsdag d. 17. Januar 1837.

Nr. 17.

Sorsendes, ifølge Kongelig allernaadigst Tilladelse, med Posten saavel i Danmark som i Færtugdommerne.

Overfigt

over Kjøbenhavns Handel i December Maaned.

Paa Grund af Værstiden og det indtraadte Frostveir har Skibsfarten fra og til Udlandet ikke været stor i denne Maaned, og Handelen var i Forhold derefter kun ringe, med Undtagelse af Kornhandelen. Antallet af de fra Udlandet ankomne Skibe udgjorde kun 39 og af de til fremmede Steder afgaaende Skibe 27. Imidlertid var Farten fra og til Indlandet dog temmelig levende, og Tilførselen af indenlandske Varer, især af forskellige Kornsorter, stor. Antallet af de fra Indlandet ankomne Fartøier udgjorde 184, hvoriblandt var 2 fra Island og 3 fra Færøerne; til Indlandet afgik 194 Fartøier.

Iblandt de fra Udlandet ankomne Skibe var eet fra Brasilien, som tilførte os 207 Kasser og 107 Fougstager Sukker. Omfætningen i denne Artikel indskrænkede sig kun til nogle mindre Partier St. Croix Sukker, som blev kjøbt af Raffinadeurerne. Priserne vare omtrent de samme som i förrige Maaned.

Det nysnævnte Skib fra Brasilien har ogsaa tilført os 966 Sække Kaffe, som tildeels blev solgt paa offentlig Auction til 20 à 21 $\frac{1}{2}$ s. pr. Pd (usfortoldet). Den indirecte Tilførsel over Kiel fra Hamborg og Altona vedbliver at være stor. Den udgjorde i denne Maaned omtrent 80,000 Pd.

Vore høie Priser paa Rum have bevæget Flensborgerne til at tilføre os et ikke ubetydeligt Parti af denne Varesort. Det i December Maaned fra Flensborg tilførte Quantum bestod i 319 Fade eller omtrent 625 Orhoveder à 30 Bierter.

De fleste af de fra Udlandet ankomne Skibe vare fra England, nemlig 15, hvis Ladninger i det Væsentligste bestod af omtrent 9000 Edr. Steenkul og 2,200 Edr. Salt. Fra Spanien havde vi ligeledes en Tilførsel af omtrent 4,500 Edr. Salt. De øvrige fra Udlandet ankomne Skibe vare fra Frankrig, Norge og

Ostersøen; og de med disse Skibe tilførte Varer bestod i friske og tørre Frugter, Vine, Jern, Tommer, samt 1,000 Edr. Silb.

Tilførselen af Kornvarer fra Ostersøen bestod kun i 5,000 Edr. Hvede; derimod havde vi fra Indlandet en betydelig Tilførsel af Kornvarer, som udgjorde 72,000 Edr., og deraf var 30,000 Tønder Hvede. Vi havde ogsaa i denne Maaned en Udførsel af Kornvarer, som udgjorde 18,000 Edr., iblandt hvilke var 2,500 Edr. Meel og Gryn. Priserne paa Kornvarer vedblive at være høie, især paa Hvede; denne Kornart betales med 6 à 7 $\frac{1}{2}$ Rbd. pr. Ed. Der har i øvrigt været temmelig betydelige Omfætninger i Kornvarer, og flere Partier ere solgte til at modtage til Foraaaret. Iblandt andre er ogsaa solgt østersøisk Rug til 6 Mk. 12 s. à 7 Mk. Banco pr. Ed.

Udførselen af andre danske Producter var, med Undtagelse af et Parti Suder paa omtrent 140 Skpd., kun ringe.

Den i offentlige Blade omtalte Tilførsel af Smør fra Hamborg (over Kiel) bestod kun i 286 quart og 34 halve Tønder. Imidlertid viser den dog, at vort Forraad af Smør maa være ringe, eller og at vore Priser ere høiere end i Hamborg. Vi maae i denne Henseende henholde os til, hvad vi herom have sagt i vor sidste Handels-Beretning.

Om nogle Dage haaber Redactionen at skulle levere dette Blads Læsere en, for saavidt de forhaandenværende Materialier tillade det, samlet Overfigt over Kjøbenhavns Handel i det forløbne Aar.

den nærværende Matricul ikke opfylder de Fordringer, man kan gjøre til en saadan Maalestof for Skatteligningen, var man dog af meget forskellig Mening hvad det Spørgsmaal angaaer, om der skulde fremkaldes en Forandring heri, da der ved Giendommenes Kjøb og Salg i de sidste Decennier er taget væsentligt Hensyn til det større eller mindre Skattebeløb, som paahviler dem. Endnu mere deelte vare Meningerne med Hensyn til det Spørgsmaal, om det i Aaret 1802 paabegyndte, men endnu ikke tilendebragte nye, Matriculeringsarbejde svarede til de Forventninger, man gjør sig om samme. Under disse Omstændigheder handlede Stænderforsamlingerne uden Tvivl rigtigst i at indskrænke sig til det Ønske, at dette nye Skyldsetningsarbejde snarest muligt maatte blive bragt til Ende, og dets Resultater, saavidt gjørligt, blive bekjendtgjorte ved Trykken, da det først derefter vil vise sig, hvilke Fortrin og Mangler det maatte have fremfor den nuværende Matricul.

Nyheds - Post.

Kjøbenhavn, den 17de Januar 1837. Bulletin den 17de Januar; „Hs. Majestæt Kongen har i afsigte Nat havt flere Timers vederqvægende Sovn; Hosten er løsere, og Appetiten i Gaar tiltagen; Feberen sporedes mindre; Kræfterne noget bedre.“

— (Indsendt fra nogle Actionairer.) Som tidligere meldt i dette Blads Nr. 10 afholdes i Morgen Generalforsamling i det asiatiske Compagni. Blandt de af den bestandige Committee foreslaaede Candidater til den lovsyndige Directeurs Post er Etatsraad, Borgemeister Schæffer. Det er let forklarligt, at Committeeen, hvis ledende Medlem Borgemeisteren har været, naar han har ønsket atter at indtræde i Directionen, villigen har foreslaaet ham som Candidat, men vi vilde finde det i høieste Maade uforklarligt, om det Selskab, hvis Majoritets Billie han i sin Regjeringsstid har holdt ud til Enden med at trodse ved saakaldte conventionsmæssige Exceptioner, Indsigelser, Protester o. s. v., o. s. v. med en magesløs Haardnakkenhed, om dette samme Selskab, sig vi, nu atter skulde vælge til sin Bestyrer den Mand, om hvem det kunde være sikker paa, at han ikke vilde handle efter Majoritetens Billie, men efter sin egen. Imidlertid er det os bekjendt, at flere have interesseret sig for Etatsraad Schæffer, og vi ansee det derfor af høieste Bigtighed for Compagniet, at hans Modstandere ikke adsplitte deres Kræfter, hvorfor vi

herved anmode de, der dele vore Ansuelser, at møde paa Generalforsamlingen. Vor Candidat er Høiesteretsassessor Eberlin.

— Af „Danst Konstblad“ Nr. 7 erfares, at Thorvaldsen i den senere Tid har udført en Deel Skizzer til Basreliefs (deriblandt „Sektors Afsted“), som vække megen Opmærksomhed. Han har af Kongen af begge Sicilierne faaet det Hverv at forfærdige en Statue til Greve for Conradin, der skal opstilles i Neapel*). Den af ham modellerede egyptiske Statue af Gjurk fyrst Maximilian er ankommen til München, for der at støbes i Metal. Dette Konstaværk skal yde et grandiozt Skue; Fyrstens Figur i fuldt Harnisk er imponerende; med den udstrakte høire Haand synes han at meddele Folket de vise Love, som udmærkede hans Regjering, og med den venstre styrer han den stolte Stridsvingst. — „Følge Efterretninger fra Rom“, hedder det, „taler Thorvaldsen ofte om at ville tiltræde sin Reise til Hjemmet næste Foraar.“ (Som bekjendt har det længe været hans Afgt at komme tilbage hertil og her at ende sit Liv; men Enhver, der veed hvor saare vanskeligt det er for Thorvaldsen at løsrive sig fra Rom og hvor megen Overtindelse det koster ham at iværksætte selv en Vortffjernelse derfra for kortere Tid vil indrømme, at hans Hidkomst vist ikke med Sikkerhed kan ventes, forinden man veed, at han virkelig har tiltraadt Reisen). Architekt G. Bindsboll (der, tilligemed Kobberstikker Ekersberg, har erholdt sit Stipendium forlænget paa et Aar) beskæftiger sig for Tiden med at udarbejde en Plan til et Museum for Thorvaldsens Arbejder. — Kobberstikker Ekersberg opholder sig endnu i Parma, hvor han arbejder under den berømte Toschis Veiledning; han har begyndt et Stik efter Bernardino Luinis Maleri: „Madonna med Barnet Jesus, der planter en Blomst.“ — Under „Danst Kunst“ meddeler s. Bl. den Efterretning, at Prof. Lund arbejder paa en Altertavle til Kirken i Storeheddinge. Den forestiller „Christus, som aabenbarer sig for de tre Qvinder, da de komme fra Graven. Samme Konstners fra forrige Aars Udstilling bekjendte Altertavle: „Qvinderne ved Christi Grav“ er kommen til Gilleleie.

— Det er beklageligt, af det lille Skrift, som Lic. J. Holm, Sognepræst for Holsteinborg og Bendsløv Menighed, har udgivet som Indbydelsesskrift ti at understøtte Institutet paa Siuendal, at erfare, at dette Institut, hvis Diemed, som bekjendt, er at antage sig Vorn, der ere udsatte for moralsk Fordærvelse, staaer paa saa svage Fødder, at det maa befrygtes ikke at kunne vedblive, naar det ikke erholder kraftig Understøttelse. Institutet, der er stiftet af den altfor tidligt afdøde ædle Greve Fredrik Adolph af Holstein, tog sin Begyndelse i Mai 1833. Greven maatte bestandigt gjøre betydelige Opoffrelser og give det Meste til Institutets Underholdning. Imidlertid kom man ham dog ogsaa snart fra andre Sider velvillig imøde. Hendes Kgl. Høihed, Prindsesse Caroline Amalia aabnede Bei til en betydelig Indtægt, og en Mennekesven i det Slesvigiske (der ikke i Skriftet nærmere betegnes)

*) Følge tydske Blade er det „Kronprindsen af Bayern“, der har bestilt denne Statue.