

Kjøbenhavns-Posten.

Tredie Aargang.
No. 131. 1829.

Tirsdagen den
18. August.



En anden Anskuelse af Koppe-Quarantainen.

(Meddeelt.)

I dette Blads No. 126 var fremsat et Indsættelse om Koppe-Quarantainens Ophævelse, og dettes Grundethed søgte Indsættelsen at bevise ved at citere nogle hermed overensstemmende Udtæringinger af en Afhandling af Dr. Møhl, som fandtes i Bibl. for Læger 1828, 1ste Hefte. Dette har bevæget Forfatteren af en Recension over forrige Aargang af dette Tidsskrift, som er indsendt til eet af vore literaire Blade, her at lade indrykke, hvad han deri har bemærket ved ovennævnte Afhandling, for derved at gøre opmærksom paa, at, skjøndt man ei kan nøgte Dr. Møhls Competence til at dømmen i denne Sag, Meget dog kunde anføres mod hans i samme Afhandling gjorte Paastande, især med Hensyn til Quarantainens Overflødighed. At isvrigt Indsættelsen af det foregaaende Stykke ei kan ansees for at være competent Dommer i denne Sag, synes at fremlyse deraf, at han troer, at en liden (?) Forringelse af Mortaliteten, som det Høieste, der er bundet ved Quarantainen, ei kan bøde paa de store Byrder og Ubequemmeligheder for vedkommende Familier og Individuer eller de betydelige Bekostninger for det Almindelige, som om der kunde tænkes nogen Familie eller Individ, der vilde foretrække at miste en dyrebar Fader, et elsket Barn eller en anden Nærpaarende for at bære disse Byrder eller Ubequemmeligheder, eller som om ei det Almindelige burde gjøre disse Bekostninger, om ogsaa kun Saa derved bleve frelst.

Formen af det her Meddeelte er aldeles saaledes som i omtalte Recension.

Det nye Bibliothek for Læger begynder med Dr. Møhls Beretning om den i Kjøbenhavn fra Efteraaret 1825 til Sommeren 1827 herskende Koppe-Epidemi, en Afhandling, der foruden det Værd, den har i og for sig selv, maa være saameget mere kjærkommen for Bibliothekets Læsere, som, paa Forfatteren nær, kun saa Læger efter de nuværende Indretninger have haft Leilighed til at iagttage de af Kopper angrebne Syge. Dog maa Indsættelsen bemærke, at han ei kan billige Forfatterens Anskuelse af Maaden, hvorpaa Smitten i Efteraaret 1826 forplantedes (v. pag. 6), ei heller den af ham nu antagne Mening om Overflødigheden af Quarantainen ved Kopperne eller dens ligesaa store Nødvendighed ved Sygdomme som Skarlagensfeber og Mæslinger (pag. 26 sgg.)

Den først omtalte Mening, om Smittens Forplantelse ved Fluerne, tillægger vel Forf. selv ei nogen betydelig Vægt, imidlertid synes denne Hypothese ganske besynderlig og alene at grunde sig paa dengang tilfældigen sammentruffne Omstændigheder, som først, naar de oftere ere iagttagne, kunne give Anledning til en saadan Formodning. Denne usædvanlige Forplantningsmaade skulde have bevirket, at saavel Sygdommen fandtes mere adspredt rundt om i Byen, som, hvad nok især maatte være Tilfældet, at de Syges Antal formeredes; om det Første i de foregaaende Aar paa samme Tid er iagttaget, vides ei, men hvad det Sidste angaaer, see vi i Beretningen om Epidemien 1824, meddeelt af Dr. Møhl i Bibl. for Læger 1825, 2det Hefte pag. 160, at de Syges Antal just i disse Fluemaaneder, (s. v. v.) betydeligen aftog. Dengang var de Syges Antal i Mai 37, Juni 119, Juli 66, August 61, September 21, October

det Strengeste skulde affondres, og ikke engang deres Læge eller Dpvartere turde have Samqvem med nogen Uangreben, en Beslutning, som vel tildeels grundede sig paa Forordn. af 3 April 1810, men nok og paa den Dverbeviisning, at ei alene et stort Antal Borne, men endog mange Borne, uagtet de fortrinlige Foranstaltninger hos os, dog vare ubetryggede, og det vilde have været tungt om hver Ste af disse skulde have maattet bukke under for Sygdommen. Da Epidemien varede længere, end man havde ventet, blev det Lægen tilladt at gaae ud (ikke, som man havde troet, en Unden ansat, der idet han kunde afveple med den Første, vilde gjøre den strenge Quarantaines Dverholdelse mulig) ja endog siden at flytte fra Hospitalet, medens en Underlæge ansattes, hvem man formodentligen tilskrev en større Receptivitet end Dverlægen, saa at Smitten ved ham lettere kunde forplantes; hvilket maa sluttet deraf, at han maatte finde sig i at blive affondret, medens det var Dverlægen tilladt at gaae rundt om i Byen, skjøndt han dagligen besøgte Kopperpatienterne. I den sidste, endnu herskende Epidemi findes aldeles ingen Læge ved Hospitalet selv, og Patienterne ere den største Deel af Dagen overladte til dem selv, idet de mangesidige andre Forretninger, der paaligge Dverlægen, vist ei tillade denne at besøge Hospitalet tiere end eengang dagligen. Skjøndt man endeligen endnu ei er kommen til nogen gunstigere Erfaring, end at Kopperne hos de Ubetryggede, af hvilke der til alle Tider maa findes mange, høre til de farligste Sygdomme, proponeres dog nu Quarantainens Dphævelse, hvilket efter Sigende ogsaa skal have fundet Bisfald hos flere af Sundheds-Collegiets ærede Medlemmer.

Canovas og Thorwaldsens Grazien.

I Kongen af Bayerns Digte, 2det Bind p. 197, findes følgende, i denne hoiie og af en reen og ædel Kunstfands besjælede Kunstnynders Mund interessante Disticher over Canovas og Thorwaldsens Grazien, i hvilke vor berømte Landsmands Forhold til hans Forgjænger betegnes paa en ret characteristisk Maade.

”Canovas Grazien.

ueppige Mädchen sind hier die Grazien, Lüsterheit weckend:
Ist zu reizen jedoch je die Bestimmung der Kunst?

Thorwaldsens Grazien.

Unverhüllt sind auch die Deinigen, unverhüllet uns zeigend
Hellas Charitinnen, keusch, göttlich, in heiliger Kunst.”

Miscellanea.

I.

Frederik den Stores Dom over Grækerne.

(Meddeelt, fra Gesellsch.)

I et Brev fra Frederik den Anden til Voltaire, dateret 21de Novbr. 1778, læses, blandt Andet, følgende mærkelige Uttring om Grækerne:

”Grækerne, for hvilke De saa levende interesserer Dem, ere, saa dybt sjunkne, at de ikke længer fortjene nogen Frihed.” —

Denne Dom af et udmærket Genie synes at stadfæste sig, naar man overveier den Dvedragt, som siden Grækernes Forsøg paa at løsrive sig fra det tyrkiske Nag, vedvarende har hersket og endnu hersker blandt deres Dverhoveder, hos hvilke de fordærveligste Eidenfaber, Herste- og Havesyge paa en saa frek Maade yttre sig, og Sævereriet, som de drive med saa stor Forskærlighed, kaster intet gunstigt Bys paa deres Moralitet. Regjeringen har vistnok en væsentlig Indflydelse paa et Folks Sædelighed, og det Nag hvorunder Grækerne saa længe have vansmaget, var vel ikke egnet til at bibringe dem større Sædelighed; i dette Nag ligger ogsaa en Grund til deres Demoralisering. Men ogsaa i dets skjønneste Blomstringstid forviste dette Folk en Aristides og tvang en Sokrates til at tomme Giftbageret; det bliver derfor kun en meget tvetydig Velgjerning, naar man befrier det fra dets nærværende Undertrykkelse: det vigtigste synes at bestaae deri, at man ogsaa vil sørge for at gribe saadanne Forholdsregler, at det ikke misbruger denne Velgjerning.

Kjøbenhavnspostens Nyheder.

— Igaar (Mandag) begyndte Auctionen over Logerne i det Kongelige Skuespilhuus, den er continueret i Førmiddags, og bliver sluttet imorgen (Onsdag). — Igaar og idag ere Logerne til de fire første Skuespilastener, Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag, saaledes bleve bortabonnerede til de Høiflydende. Efter de hidtil betalte Auctionspriser, er der al Udfigt til et for Theaterkassen glædeligere Resultat.