

Dansk Folkeblad

Thorvaldsens Afreise. Fortsættelse af Listen over hans i Danmark udførte Værker. Den 19 Mai forlod Thorvaldsen Kjøbenhavn for endnu nogle faa Dage at gjensee Nyss, der var blevet ham saa kjært, og d. 25 f. M. gik han fra Præstis tilligemed Baron Stampes Familie ombord paa det kongelige Dampskib Kiel, der skulde føre ham over Østersøen til Rostock, hvorfra han fortsetter Reisen til Italien efter undervis at have besøgt nogle Stæder i Sydflolland, hvor der findes store offentlige Mindesmærker fra hans Haand, hvilke han endnu ikke har set paa Stedet selv, saasom Mainz, Stuttgart og München. "Det er," siger han i Afskedssordene til sine Landsmænd (Kbhvns Adressseavis Nr. 115), "mit Onske og Haab, til næste Aar, naar Museumsbygningen tor ventes at være sin fuldendelse nær, atter at vende tilbage til mit Fædreland med mine tilbagestaende Samlinger, for at soge blivende Sted for mig og for dem i mine Landmænds Midte." Og ligesom hidtil en sjeldent Kraft har hvilet over den store Kunstner i hans høje Alder, saa at Himmelnen synes at have skjenket hans Hånd en varig og ufor-

andret Ungdomsfriskhed, medens Legemet langsomt modtager Tidens Præg, saaledes haabe vi at see Thorvaldsen igjen hos os med Sundhed og Styrke til at udføre de Arbeider og Planer, som han har betegnet sig for tilkommende Aar.

Ta Thorvaldsen d. 17 September 1838 kom til Kjøbenhavn, blev han modtaget med et heelt Folk: Jubel, og endnu længe efter fortsattes denne Hoitid i det Mindre, idet han blev draget fra Fest til Fest, fra Kreds til Kreds. Men efterhaanden som han mere kom til at tilhøre sig selv og en snevrere Kreds af Venner, udfoldede sig hans indre Liv i en riig og beundringsværdig Nakke af Kunstmærker. Saaledes bosatte han sig i Danmark i en altid mere og mere rolig Tilværelse, medens hans dybe, fjærlige Gemyt skjod sterke Rødder i Fædrelandets Jordbund; og stille, veemodig, fyldt af tanken om hvormeget Kjært han forlod, drog han bort, forsætlig skynde Afskedens Bitterhed og overraskende sine Venner ved en hurtig Afreise.

Vi have tilsyn i Folkebladet (6 Aarg. Nr. 28-29) givet en Udsigt over de talrige Værker, Thorvaldsen siden sin Ankomst til Danmark havde frembragt. Hvad der siden den Tid (Slutningen af August 1840) er kommet til, ville vi her angive, efter Tidsfolgen og saavidt muligt med Angivelse af Datum for Fuldendelsen af hvert Stykke.

Paa Nyssø er udført: Apostelen Andreas, Skizze, bestemt til at udføres for True Kirke i Kjøbenhavn (fra Begynd. af October 1840). — Familiescener, 2 Basrelieffer a) Kunstneren i sit Arbeidsværelse paa Nyssø; (5 Octob.) b) Badescene (10 Octob.). — En Faun og en Bacchantinde, dansende, Basrel., Skidestykke til den forhen anførte Behandling af samme Sujet. — Amor og Psyche sværende, Basrel. (Pendant til det forhen anførte Basrel. Amor og Hymen sværende). — Psyche, staende Figur, Naturstudium (12 Novemb.). — Evende Studier efter Naturen; Basrel. a) en Svane, som gaaer i Vandet, Amor ridende paa den; (18 Nov.), b) en svømmende Svane, paa hvis Ryg Amor kneler og affskyder sin Bue, (30 Novemb. 1840). — Nebekka og Elieser ved Brønden, Basrel. (26 Jan. 1841). — Leda med Swanen, Basrel. (3 Febr. 1841). — Jesus og den samaritaniske Lovinde, Basrel. (10 Febr. 1841). — Amor forlader den sovende Psyche, og: Psyche betragter Amor, medens han sover, 2 Basrel. (12 og 15 Febr. 1841). — Johan Ranzen og Præsten Hans Medsen, Basrel. til Evansninge Kirke i Tyen (5 Marts 1841). — Christus som Barn, lærende i Templet, Basrel. (8 Mart. 1841). I de faa Dage, Thorvaldsen opholdt sig paa Nyssø for Afsreisen, gjorde han endnu to Basreliefer: a) Amor og Psyche; og b) Nætfærdigheden.

I Kjøbenhavn er udført: Skizze til Reversen af en Medaille forestillende Oplysningens Genius (Septbr. 1840). — Skizze til Frederik den 5. Jettes Statue, siddende, indstiftende StænderinstitUTIONEN (April 1841).