

derestfer have Frihed til at holde sig til hvilken Præst i den danske Statskirke han vil; dog skal han være forpligtet til at svare Tiende og Præsteyenge til sit Sogns Præst; at meddele denne alle de Oplysninger, der ere nødvendige til Kirkebøgernes Førelse, og at betale ham en billig Godtgjørelse derfor. I Kjøbenhavn bestaaer en saadan Sognefrihed allerede i Henseende til Confirmation og Nadvære.

Ved sidst i dette Blad at give et kort Udtog af den berømte Billedhugger Bertel Thorvaldsen er det ikke blevet omtalt, at han foruden at være Commandør af Dannebrog og Dannebrogsmænd endnu bærer 10 forskjellige Ordener fra forskjellige Regjeringer til Beviis paa, hvormeget man paastjønner hans Værd; samt at Conferentsraaderne her i Landet nyligen have nydt den Ære, at Thorvaldsen ogsaa er bleven benaaded med Titelen Conferentsraad.

Kjøbenhavn, den 8 Nov. Generalrigscommissar Dr. J. Neergaard har udgivet et Skrift, betitlet: Morderne Ole P. Kallerøds, Ole Hansens, Peter Chr. Knudsens og flere andre Forbryderes Criminalsag. Hovedforbrydelsen, som dette Skrift behandler, er det bekjendte Mord, der i Juni Maaned f. A. blev udøvet paa Papirkudstjen paa Nymølle Fabrik, Lars Pedersen, der om Morgenens blev funden død i sin Seng, hvormende i sit Blod af et ham i Halsen under Dret bragt Stik, hvorhos hans Gjemmer fandtes aabnede, samt Klædningsstykker og Penge bortstjaalne. Vi erholde nu Underretning om, hvorledes de nærmere Omstændigheder ved Forbrydelsen have tilbraget sig. Den ene af Morderne, Ole Hansen, der tidligere havde tjent som Vægter paa Nymølle og kjendte Indretningen sammesteds, havde givet de tvende Andre Anslag paa ovennævnte Papirkudst, hvem han vidste at være i Besiddelse af en ikke ringe Pengesum. Om Aftenen begavede de sig alle tre til Nymølle, hvor Ole Hansen fra en Have trængte ind ad et udtaget Vindue i et Bærelse, der stødte til Kudstjens Sovekammer, listede sig igjennem dette sidste og derpaa indenfra aabnede Døren for Ole Kallerød, der strax sprang ind i Sovekammeret med en oplukket Joldekniv i Haanden, og medens Ole Hansen holdt den Opvaagnendes Hænder, greb denne med den venstre Haand under Hagen og med den høire Haand med eet eneste sikker Snit overstær hans store Pulsaaer i Halsen. Morderen var saa sikker i sin Sag, at han uden videre at undersøge, hvorvidt den Ulykkelige havde udaandet, strax kastede Dynen over Hovedet paa ham, og derefter med største Rolighed hjalp Ole Hansen at randsage den Myrdedes Eiendele og at bemægtige sig Penge, Klædningsstykker og Fødevarer. Hans dyriske Koldblodighed havde gaaet saa vidt, at han lige før han udøvede Mordet med største Rolighed havde opsmøget (opstøpset) det ene Troicæerne, for at det ei skulde plettes med den Myrdedes Blod, og, om muligt, blev denne mageløse Uf-

sømhed overtruffen derved, at han fort efter Mordet paa Hjemveien med hine to Staldbrødre (af hvilke den Trede alene skulde holde Vagt udenfor, medens Mordet udøvedes) holdt et Maaltid af de den Myrdede fra-stjaalne Spisevare, og sønderstær Sulet med den endnu ryggede Kniv.

En mærkværdig Ægt. En Bonde blev ordret til at kjøre i Ægt fra Feldum til Østerkov. Karlen mødte med Heste og Vogn og maatte kjøre med Jutet uden en — lille Hammer.

Announce.

P. N. Jensen i Christiansfeld har i Sommer anlagt en Savemølle med Hestekraft, hvorpaa med Næmhed ikke alene kunne skjæres Fyrbrædder, men ogsaa alle Slags Træblokke, naar disse ikke ere over 20 Tommer i Hoidens Gjennemsnit, ikke over 7 Alen lange og omtrent lige. Skjærelønnen for Æg og Bog er 1½ Skill. pr. Sæve-Alen, et 6 Alen Fyr Bælbret 4 Skill., de smallere billigere. Enhver, som vil betjene sig af denne Maskine, vil snart finde en paafaldende Forandring; thi Maskinens Sæveblade ere særdeles tynde og gjøre kun et meget smalt Snit, hvorved man, naar man lader en Blot af 1 Alens Brede skjære i 2 toms Planter, faaer en Planke mere ud deraf, end naar man betjener sig af den sædvanlige Klosæve, og sparer altsaa næsten hele Sævelønnen. Desuden vorder Arbeidet hurtig expederet, saa at man, efter forud gjort Aftale, om Aftenen kan erholde skaarret, hvad man om Morgen en har indbragt.

Kjæmpeskridt af Bogtrykkerkonsten.

Et amerikansk Blad beretter, at en Hr. Thomas French i New-York bygger i denne Tid sin patenterede Bogtrykkerpresse og sætter den i Forbindelse med en Papirmølle. Pressen tager strax Papiret fra Møllen, trykker det paa begge Sider og lader det derpaa gaae igjennem tørre Cylindere, hvorved det vorder glat. Paa denne Maade bliver i een Operation og i en Tid af 3 Minuter det vaade Papiir taget ud af Møllen og en Bog paa 336 Sider er færdig til Indbinding. (Man maa altsaa forestille sig en Papirmølle, som leverer Papiret trykket.) Papiret trykkes paa et fortløbende Ark og en heel Udgave kan strax færdigtrykkes, oprulles og saaledes forsendes, hvorhen den skal.

Flensborger Torvepriser den 16de Novbr.:

Hvede, al. 18 Mk. 8 s. a 19 Mk.; dito ny 12 a 15 Mk.; Rug 8 Mk. 12 a 9 Mk. 8 s.; Vng 6 Mk. 8 s. a 7 Mk.; Havre 4 Mk. a 4 Mk. 8 s.; Boghvede 6 Mk. til 6 Mk. 8 s. pr. Tonde. Smør 6 s. pr. Pd.